

Sønderballe Tidende

1. årgang nummer 14 den 12. december 2008

ST's motto: "Først med det sidste og sidst med det første"

Sønderballe Tidende skal beklage, at det har været nødvendigt at få involveret "Den gamle redaktør" i årets sidste nummer af ST, men uheldigvis har Sætternissen været på spil.



En hilsen fra Cuba – fortsat fra nr. 13.

Det gode skib "Cybele", som Martin Møller fra "Munkehøj" var "Kajydt Dreng" på, er bygget i 1836 på skibsbygmester Jacob Paulsens værft i Aabenraa.

Cybele er et såkaldt fregatskib (fuldrigger) på 104,5 kmcl = kommercelæst (svarer til en lasteevne på 270 tons) og med tre master med råsejl på alle master. Desværre har det ikke været muligt at opdrive et billede af "Cybele", men "Cybele" svarer i princippet til skoleskibet "Georg Stage".



Det må have været et imponerende syn, når "Cybele" i sin tid har stævnet ind i Aabenraa fjord efter togt til fjerne lande.

“Cybele” ejedes af Jørgen Bruhn, der har ½ part i skibet, broderen Hans Bruhn med ¼ part og svogeren Jacob Bendixen med ¼ part. Jørgen Bruhn, der har tjent gode penge ved kapertogter (en slags ”legaliseret” form for sørøveri), køber i 1847 Kalvø og opretter efterfølgende et skibsværft på øen.

Da ”Cybele” i 1846 når til Havanna på Cuba har skibet forinden været vidt omkring. I oktober 1845 afgår det fra Lissabon i Portugal med salt til Santos, Rio de Janeiro og Rio Grande i Brasilien, hvortil det ankommer sidst i januar måned i 1846.

Fra Rio Grande går turen med en ladning flæsk til Havanna på Cuba, som skibet anløber den 20. juni 1846, og hvorfra Martin Møller senere skriver hjem.

I brevet skriver Martin Møller bl.a., at ”vi skal nu ligge her i 3 Maanender siden mener vi at faa Fragt til Hamborg”. Dette lykkedes åbenbart ikke for 2. november 1846 går turen til Triest i Nordøstitalien med en ladning sukker, kaffe og cigarer.

Skipper på turen fra Rio de Janeiro og hele vejen til Triest, er den ”god Kaltim” Johann A. Møller

Nissen på Sønderballe Hoved

Her op mod jul kan man komme ud for de mærkeligste ting.

Kære læsere, mine damer og herrer, tro mig eller lad være. Forleden dag mødte ”Den gamle redaktør” en nisse, sådan omkring 70 – 75 cm høj, ude i skoven på Sønderballe Hoved.

At det var en nisse var ikke til at tage fejl af, for han havde det for nisser så typiske – et noget barnligt ansigt samt et stort, pænt, gråt skæg, som gik fra det ene øre og til det andet.

Han var som de fleste nisser klædt i gråt; - det eneste som var rødt, var en strikket hue.

Medens jeg så på ham, prøvede jeg at bedømme hans alder, hvad der ikke var helt let på grund af det barnlige ansigt og skægget, som kunne virke lidt malplaceret.

Tænk ikke så meget, sagde nissen og så op på mig – jeg er et sted mellem 60 og 200 år og er kommet for at tilbyde dig lidt hjælp med at få brygget Sønderballe Tidende sammen, her i den travle og hektiske juletid.

Hvad siger du til et lille juledigt oven i købet med noder til ? - hvilket jeg på grund af store kvaler og stofmangel havde svært ved at afslå. Så her er nissens lille juledigt:

Kulden bider uden tænder
Tiden går, men har slet ingen ben
Isen bærer uden hænder
Klokken er mange, men jeg er kun een.
Fideliogggongggongggoggej
fideliogggongggongggoggej.

Stormen går og vinder suser.
Blæsten blæser sandet omkring
Hayets store hølger bruser
Fisken siger slet ingenting
Fideliogggongggongggoggej
fideliogggongggongggoggej.

Regn går over mark og enge
Huset bliver stående, der hvor det står
Dråben drypper ikke længe
Stenene holder i tusinde år.
Fideliogggongggongggoggej
fideliogggongggongggoggej.

Kulden knager, frosten fløjter
Så bliver der is på søernes vand
Alle børn går ud på skøjter
Så går hveranden and op på land
Fideliogggongggongggoggej
fideliogggongggongggoggej.

Lysset varmer, mørket fryser
 Dagen er bedre end natten er lang
 Mørket flyr, når lyset lyser
 Det bliver morgen og sommer engang
 Fidelitygonggonggonggej
 fidelitygonggonggonggej.

Fest og glæde, fyldte fade
 Stakke af pakker med sløjfer og bånd
 Når du er glad, er alle glade.
 Se på din stjerne og giv mig din hånd
 Fidelitygonggonggonggej
 fidelitygonggonggonggej.



**Alle læsere af Sønderballe Tidende ønskes en glædelig jul og et rigtig godt nytår
 Nissen fra Sønderballe Hoved og "Den gamle redaktør"**

