

Sønderballe Tidende

1. årgang nummer 3 den 11. juli 2008

Dette tredje nummer af ***Sønderballe Tidende*** skrives denne gang fra *ferielandet* ved Jammerbugten i det nordjyske.

Ferie er et temmeligt nyt fænomen i menneskehedens historie. Da **jægerne og samlerne** strejfede omkring i de store ege- og lindeskove, og da **stenalderbønderne og -fiskerne** bosatte sig på Sønderballe Hoved og i Genner Bugt, delte de ikke deres dage op i arbejdstid og fri tid. Det gjorde vore forfædre ikke, da de i **bronzealderen** måtte deltage i opførelsen af overklassens gravhøje på Hovedet, og heller ikke i **vikingetiden**, hvor de under markarbejdet måske kunne se skibene fra Hedeby drage af sted på togt. Ej heller i **middelalderen** og især i **de følgende århundreder**, hvor bønderne oplevede større og større afhængighed af jordejerne, indtil afløsningens og frihedens time slog også her i det yderste hjørne af Gram Herred i **17- og 1800-årene**, delte de ikke deres dage op i arbejdstid og fri tid på nær samme måde, som de fleste af os gør i dag. Ferie er da også noget der først kom på dagsordenen, efterhånden som vi gennemgik den omtrent hundredårige udvikling fra landbrugs- til industrination **1850-1960**.

Også kulturlandskabet i vores område har i den seneste del af denne udvikling – fra afslutningen af anden verdenskrig og til i dag – gennemgået en større forandring. Med opførelsen af de første sommerhuse, der efterhånden blev til sommerhusområder, og etableringen af campingpladserne, blev området mere og mere et sted for fritid og ferie, end et sted man arbejder for livets ophold. På vandet er det da også først øg fremmest *fritidsfiskere* og -sejlere der trafikerer i dag til forskel fra tidligere tiders erhvervsfiskere og handelssejlende. En udvikling Sønderballe-området for resten deler med området her ved Jammerbugten – og i øvrigt med stort set alle kystnære områder i vort land.

Med disse betragtninger her i ferietiden vil jeg ønske alle læsere af ***Sønderballe Tidende*** en (fortsat) rigtig god sommer(ferie) og forlade min bærbare og gå en tur ned til Vesterhavet

Per Høyer Hansen